



Mystery-concept

Je vakantie kapot googelen. Klinkt vreemd, maar het is wat we met z'n allen maar al te vaak doen. Een weekendje weg of vakantie zo arrangeren, regelen en onderzoeken dat er geen sprankje avontuur meer overblijft. Reisorganisatie srprs.me brengt het echte reisgevoel terug onder het mom: 'De mooiste reis plan je niet, die overkomt je'. Je kiest op de website voor een bepaald thema – variërend van city tripping en sunsation tot road tripping en new year city – en kunt aangeven waar je absoluut niet naartoe wilt. Een week voor vertrek prijkt het weerbericht op een speciaal voor jou gegeneerde pagina, maar je hoort je bestemming pas op de dag van vertrek. Eerlijk is eerlijk: het kostte ons de nodige moeite om de brief met daarop de bestemming niet eerder te openen, maar we wisten het te rekken tot Schiphol. Dat we naar Verona gingen, hadden we nooit verwacht. En we hadden er zelf waarschijnlijk ook nooit een reisje naartoe geboekt, wat een gemiste kans was geweest: Rome *eat your heart out*, Verona is minstens zo mooi. En zeker zo overzichtelijk voor een driedaags reisje.

SRPRS.ME



JFK's wishlist



BALI Hoop op onze lijst staat Nyepi, de Dag van de Stilte, op Bali. Voorafgaand aan deze hindoe nieuwjaarsdag wordt er veel lawaai gemaakt en zijn er optochten en feestelijkheden. Tijdens Nyepi zelf is alles gesloten, er is geen verkeer of elektriciteit en wordt er gevestigd. 9 maart 2016 staat inmiddels in de agenda.



JAPAN Roze Kersenbloesem spotten, liefst in Kyoto, willen we al zo lang we ons kunnen herinneren. Het seizoen ligt ergens tussen eind maart en half april en de bomen zijn in no-time uitgebloeid. Timing is everything.



MEXICO We zijn benieuwd naar Día de los Muertos, Dag van de Doden, in Mexico. Elk jaar op 1 en 2 november worden graven van dierbaren schoongemaakt en er worden offers gebracht. Als het in onze planning past, zijn we tijdens Allerheiligen in de stad Puebla.

NEPAL, JUIST NU!

Als voor de aardbeving van begin dit jaar een Nepal-trip hoog op je bucketlist stond, doe dat dan nu. Afgelopen zomer hebben we het persoonlijk voor je gecheckt. En ja, het is en blijft één van de meest bijzondere plekken ter wereld. Het zwaarst getroffen gebied rondom Langtang (ten noordoosten van de Kathmandu-vallei) was nog onbegaanbaar, maar de rest van het land was als vanouds te bereizen, Nepal-stijl. Het toerisme komt langzaam weer op gang, dus je hebt de eeuwenoude boeddhistische en hindoeïstische heiligdommen en de middeleeuwse straten in steden als Patan en Barauli bijna voor jezelf. En je helpt de lokale economie met je aanwezigheid, ook dat nog eens. Echt doen: tijgers en zwarte neushoorns spotten vanuit een open jeep in de groene wildernis van National Park Chitwan in het zuiden van het land en een paar dagen weg van alles-en-iedereen tijdens een authentieke ecolodge Annapurna-trek in het ruige Himalaya-gebergte. Even geen WiFi, elektriciteit of stromend water, dat heeft iets. Zeker als je daarna weer met alles erop en eraan logeert in de Tiger Mountain Lodge in Pokhara. Als je niet zo'n berggeit bent, laat je dan met een helikopter afzetten bij het Mount Everest Basecamp voor het mooiste uitzicht op de wit besneeuwde Everest en dwaal daarna doelloos rond in het dynamische centrum van de hoofdstad Kathmandu. In het Hyatt Regency hotel, dat doet denken aan een stadspaleis, zit je goed. En, als je het kunt timen, pik dan ook 'Holi' mee; het chaotische hindoe lentefeest waarin iedereen bekogeld wordt met waterballonnen en bontgekleurd poeder. Gaan, kortom.

ROYALMT.COM.NP



Jo'Burg Vibe

Je zou het niet verwachten, maar het is heel prettig verblijven in Johannesburg. Inchecken in boetiek hotel 54 on Bath in de groene buitenwijk Rosebank is een goed begin. Gevolgd door lunchen bij Dahleas in de coole wijk Braamfontein, urban graffiti spotten in Newtown, kunst kijken bij Goodman en Momo galerij op 7th Avenue en een avond jazzclub The Orbit. En, ook niet verkeerd, je zit hier op een paar uur rijden van de Big Five in Madikwe-wildreservaat, vlakbij de grens van Botswana aan de rand van de Kalahari-woestijn.

TSOGOSUNHOTELS.COM, MADIKWE.COM



Alles uit de kast

Hét adres om je goede voornemens voor 2016 kracht bij te zetten is SHA Wellness Clinic; een gerenommeerde medi-spa aan de kust in het Spaanse Alicante. Onder begeleiding van de beste specialisten stel je op basis van je doelen je programma vast. Afvallen, stoppen met roken, detoxen, anti-stress of fitness, dat begint hier. Zelfs de macrobiotische keuken ga je geweldig vinden. Hup, al-les uit de kast.

SHAWELLNESSCLINIC.COM